

# Den rätta vägen



Så håller du dig frisk! Flygskam! Ät rätt! Var lycklig! Undvik det här! Sov gott!  
Vi översköjs dagligen med krav på hur vi ska leva våra liv. Krav som många gånger ter sig oförenliga med varandra. Krav som står oss upp i halsen. Inte nog med att vi måste ta hand om oss själva, våra kroppar och varandra. Vi måste dessutom RÄDDA VÄRLDEN!

Föreläsaren Torbjörn har kommit på hur vi ska möta kraven. Han har svaren. Han vet hur vi ska bli lyckliga! Nu reser han land och rike runt för att lära ut "Den rätta vägen".

Han delar med sig av verktygen vi alla behöver för att må bra! Men hur mår han själv?  
Vad blir resultatet av att leva som han lär? Hur går det om vi försöker leva upp till alla krav som ställs på oss? Vad gör det med oss som människor?

Den rätta vägen är en "föreläsning" där vi får se vad som händer när vi inte längre kan springa ifrån de högt ställda förväntningar vi har på oss själva.

En överraskande och humoristisk föreställning med hög igenkänningsfaktor!

**Målgrupp** Från 15 år

**Pris** 8.400 kr för en föreställning, 12.600 kr för två föreställningar, samma dag i samma lokal

**Byggtid/Rivtid** 1h / 1h

**EI** 10A

**Scenmått** 5 m bred, 3 m djup

**Takhöjd** 3 m

**Bärhjälp** behövs ej

**Maxpublik** 100-200 beroende på lokal

**Mörkläggnings** ja, gärna

**Längd** ca 40 min

Manus **Torbjörn Lindberg**

Regi **Leila Åkerlund**

Ljusdesign **Mikael Wellershaus**

Musik **Oscar Hielm**

Musikproduktion **Per Lindberg**

Medverkande **Torbjörn Lindberg, Hanna**

**Normann och forskare från Lunds universitet**

Bokning: [teater@sagohuset.nu](mailto:teater@sagohuset.nu), 046-122141